



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Υ.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 11-1-2013

Αρ.Πρωτ: Σ/886

ΠΡΟΣ

Την Εφημερίδα «ΗΜΕΡΑ»

Σχολιάζοντας ρεπορτάζ της εφημερίδας σας, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 8-1-2013 με θέμα «Ψάχνει στο ίντερνετ για τα φακελάκια ο Διοικητής», και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την τροποποίηση του Υπαλληλικού Κώδικα και σε σχέση με την παραγραφή των πειθαρχικών παραπτώματων, ειδικά για το πειθαρχικό παράπτωμα της «απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών» έχει προβλεφθεί η επιμήκυνση της παραγραφής, η οποία αρχίζει, όχι από τον χρόνο τέλεσης, όπως για τα λοιπά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά από τον χρόνο γνώσης της τέλεσης της πράξης από τον αρμόδιο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Προβλέπεται, επίσης, ότι, πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα.

Κατά συνέπεια, η προτροπή της Διοίκησης προς τους πολίτες να καταγγέλλουν εγγράφως και επωνύμως οιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσουν κατά την επαφή τους με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, ακόμη και εάν μεσολάβησε μεγάλο χρονικά διάστημα από την τέλεση της πράξης, αναδεικνύεται σε πράξη ουσίας και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί επικοινωνιακούς σκοπούς.

Είναι γεγονός ότι για την παθογένεια της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα του χώρου της Υγείας ενοχοποιούνται σε μεγάλο βαθμό η διαφθορά, η έλλειψη μηχανισμών αποτελεσματικού ελέγχου της παραβατικής συμπεριφοράς και η βούληση επιβολής της αρμόζουσας, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, πειθαρχικής κύρωσης.

Είναι όμως εξίσου γεγονός ότι δεν είναι επίορκοι και διεφθαρμένοι όλοι συλλήβδην οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι εξίσου γεγονός ότι δημόσιοι υπάλληλοι εμφορούνται από ανθρωπισμό και αλληλεγγύη και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αίσθημα ευθύνης. Είναι εξίσου γεγονός ότι δημόσιοι υπάλληλοι εμπνέονται από το όραμα όχι απλώς της διαχείρισης αλλά της μετατροπής του ευκταίου σε εφικτό και επιλέγουν συνειδητά να εντάξουν την ατομική στάση στην συλλογική δράση ως μέτρο που αξιολογεί και δοκιμάζει την κοινωνική τους ωριμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του ΓΝ Λαμίας είναι αποφασισμένη, όχι μόνο να πατάξει φαινόμενα διαφθοράς υπαλλήλων της, αλλά και να προστατέψει τους έντιμους και ευσυνείδητους από κάθε κακόβουλη, κακόπιστη και ψευδή ανώνυμη καταγγελία.

Ειλικρινής πρόθεση της Διοίκησης είναι να καταστήσει το ΓΝ Λαμίας ικανό να υιοθετήσει πρακτικές και συμπεριφορές συμβατές με την έννοια της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης ως αποτελεσματικού, ευέλικτου, φιλικού εργαλείου-υπηρετή για τον πολίτη-χρήστη, που διέπεται παράλληλα και απαραίτητα από την λογική της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οιαδήποτε άλλη ερμηνεία, από οποιονδήποτε κι αν εκπορεύεται, εκλαμβάνεται ως ανεύθυνη και δημαγωγικά κοντόφθαλμη.

Όσον αφορά σε καταχώρηση της εφημερίδας σας στο φύλλο της ίδιας ημέρας στην στήλη «Παρά...& Πολιτικά» και επειδή, αναφερόμενοι στην υπόθεση της γυναίκας που διανυκτέρευε στα παγκάκια του νοσοκομείου, γράψατε ότι *«γνώριζαν ότι υπήρχε ένα κύκλωμα με εκδιδόμενες»* (ποιοι γνώριζαν;), *«ο διοικητής είχε συζήτηση μαζί τους»* (με το κύκλωμα εκδιδομένων;), *«κλήθηκε η αστυνομία έτσι ώστε να φωτίσει κάποιες πιθανές περιπτώσεις. Σε ότι αφορά φαγητό και ύπνο στο νοσοκομείο»* (δηλαδή η αστυνομία κλήθηκε για να διευθετηθεί το θέμα του ύπνου και του φαγητού;), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η υπόθεση αυτή αναδείχθηκε από τον ίδιο τον Διοικητή, ο οποίος, μετά την συζήτηση που είχε με την γυναίκα, αντελήφθη ότι δεν επρόκειτο για μια απλή υπόθεση αστέγου αλλά ότι υπήρχαν σοβαρές προεκτάσεις που άπτονταν του ποινικού δικαίου. Μετά από συντονισμένες ενέργειές του παρενέβη το Τμήμα Ασφάλειας Λαμίας (προφανώς και όχι για το θέμα σίτισης και διανυκτέρευσης) και εντέλει για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία.

Επισημαίνουμε ότι, οποιοσδήποτε πολίτης και πολύ περισσότερο ο επιφορτισμένος με την ενημέρωση του κοινού δημοσιογράφος δικαιούται να καταγράφει και σχολιάζει τις πράξεις και παραλείψεις των προσώπων που ασκούν δημόσια καθήκοντα και δη αυτών που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών και την Δημόσια Υγεία. Ως Διοικητής του ΓΝ Λαμίας υποχρεούμαι να δεχθώ την άσκηση κριτικής εκ μέρους σας, η οποία ενδεχομένως να ενέχει στοιχεία δικαιολογημένης οξύτητας ενόψει του ευαίσθητου τομέα της υγείας που μου ανατέθηκε από την Πολιτεία να υπηρετήσω, σε καμία περίπτωση όμως δεν διατίθεται να δεχθώ κατασκευή σεναρίων και αμετροέπεια.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΠΙΝΗΣ